



Johannes 11:1-44 Opwekking van Lazarus
Marie Malherbe, 2020, privé collectie

Nieuwsbrief Johanneskerk

20 maart 2026
(externe versie)

Bezinning

Hart



foto: Ward Logtenberg

'Behoed uw hart boven al wat te bewaren is'. Een aantal maanden geleden werd ik behandeld door een cardioloog. Tijdens de ingreep, stil liggen en ondergaan, kwam deze tekst bij mij boven. Ik vond het wel toepasselijk, dat behoeden en bewaren in deze situatie.

De behandeling is geslaagd en geleidelijk kon ik mijn activiteiten weer oppakken. Wat bleef was de vraag waar komt die tekst vandaan?

Uit de Bijbel, dat wist ik nog wel, maar in welke context?

Spreuken 4:23. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven (NBV). Behoed uw hart is uit de Statenvertaling.

In mijn studie en ook daarna heb ik geleerd over het hart als orgaan en wat er al of niet mee mis kan gaan. In de Bijbel wordt het hart vaak genoemd. Niet zozeer als orgaan, maar in beeldspraak. Het hart als oriëntatie centrum van de mens.

Waar richt het hart van de mens zich op. Wat is zijn inzicht, wil, denken en doen. Het hart als centrum van gedachten, gevoelens en emoties en van de omgang met God en zijn openbaring. Maar ook een hart dat zich anders oriënteert. Een hart van steen, een hart dat verhard is en verstokt. >>>

Bezinning

Een mens/volk kan ook een nieuw hart van God ontvangen. Zoals Salomo die gaat regeren over het volk van God. Hij voelt zich te jong en onbekwaam voor die taak. Hij bidt om een verstandig hart om Uw volk te richten (1 Kon. 3:9). Een nieuw hart voor het volk van Israël in ballingschap. De profeet Ezechiël zegt in opdracht van God dat het volk van Israël terug zal keren. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, je versteende hart uit je lichaam halen en er een levend hart voor in de plaats geven (Ezech. 36: 26).

U heeft bij de Johanneskerk vast wel het bord AED gezien en het apparaat aan de muur. Te gebruiken als het hart niet/niet goed functioneert. Om dat andere, Bijbelse hart aan te sporen, mogen we biddend vragen of de Heilige Geest ons wil aanstoten.

Die ons schiep LB 266:4
Ken ons hart
zo onrustig,
vol van zichzelf is
het verblind,
totdat het rust in
U weer vindt.

Ward Logtenberg

Bronnen:

Symbolen in de bijbel, C.J. den Heyer, P. Schelling
Theologie. M. Verduin

Rubriek "Bezinning"

De rubriek "Bezinning" van de nieuwsbrief wordt door een groep gemeenteleden (Epko Smit, Dio Soeteman, Hans Breunese, Hans Neecke en Ward Logtenberg) samen met Diederiek van Loo geschreven.

Joke Stahlie heeft tot dit jaar vele jaren meegeschreven en wij bedanken haar hiervoor.

De redactie is blij dat Anita van Katwijk en Christel Eijkelenboom dit jaar willen meeschrijven aan deze rubriek.

*De redactie van de Johanneskerknieuwsbrief,
Teus en Hans*

Diaconie

Collecten

1e collecte zondag 22 maart 2026: Kerk in Actie Wereldiaconaat

Burkina Faso - Meer voedsel en inkomen voor boerinnen

In Burkina Faso leeft 90 procent van de bevolking van landbouw. Door onvoorspelbare regenval en droogte mislukken oogsten en is er regelmatig te weinig te eten. Boeren en boerinnen leren droogtebestendige gewassen te verbouwen en zorgvuldig om te gaan met de vruchtbaarheid van de bodem. Ze maken eigen compost en beperken bestrijdingsmiddelen. Dat verbetert hun oogst. Via spaar- en kredietgroepen krijgen met name vrouwen de kans om kleine bedrijven te starten, waardoor hun inkomsten toenemen en hun positie versterkt wordt.

1e collecte zondag 29 maart 2026: Protestantse Kerk Missionair Werk

Nederland - Pasen als missionaire kans

Het landelijk evenement The Passion brengt het paasverhaal bij miljoenen mensen thuis, dus een unieke missionaire mogelijkheid. Daarom biedt de Protestantse Kerk diverse initiatieven rond de uitzending aan. Kerken kunnen bijvoorbeeld een kijkavond organiseren met buurtbewoners, zodat ze samen het verhaal beleven en doorpraten over de betekenis van Pasen. Uit onderzoek blijkt dat meer mensen zich hierna aanmelden voor een Alphacursus, en vooral jongeren geven aan dat ze door The Passion de drempel naar de kerkals lager ervaren.

Diaconie

2e collectie 1e halfjaar 2026: Straatpastoraat Utrecht

Het Straatpastoraat Utrecht wil er zijn voor mensen die dak- en/of thuisloos zijn, of geweest zijn en nog behoefte hebben aan contact. Het gaat dan om buitenslapers, mensen die in opvangplekken slapen, mensen die ergens op een bank bij anderen slapen en steeds weer naar een andere plek moeten etc., maar ook om mensen die dakloos geweest zijn en nu wel een eigen dak boven hun hoofd hebben maar het moeilijk vinden die plek tot een prettige thuisplek te maken. Vaak zit het daklozen-bestaan nog diep in hun vezels en brengen ze een groot deel van hun tijd buiten door. De mensen voor wie wij er willen zijn, hebben meestal een klein sociaal netwerk en daarmee ook geen vangnet. Niet zelden speelt daarbij ook mee dat ze, door wat het leven hen bracht, veel moeite hebben met verbinden met andere mensen. Ze zijn het niet gewend, zijn wantrouwend, bang of isoleren zich snel.

*met mensen
van de straat
een stukje oplopen
in Gods Naam*

Sinaasappelproject

Ophalen sinaasappels

Het is zover, de sinaasappels zijn gearriveerd. Zo maken wij de wereld van de medewerkers in Zuid-Italië een klein beetje beter.

U kunt ze ophalen op donderdag 19 maart van 16.30 tot 18.00u en vrijdag 20 maart van 10.00 tot 12.00 u.

Betalen liefst met uw pinpas. Neem voor transport van de sinaasappels een tas mee.

Namens de diaconie

Gijs de Raad

diaconiejohanneskerk@pknleersum.nl



Kindernevendienst

Op reis met Warhoop

Mocht u de leuke korte filmpjes over het reisbureau Warhoop hebben gemist of niet goed hebben gehoord, u kunt ze terugkijken op de Johanneskerk website. Ga naar reisburo Warhoop.



Palmpasen

Op Palmpasen (29 maart) zijn kinderen welkom om Palmpaasstokken te maken. Wij zorgen voor de stokken en voor broodhaantjes. Met de versierde palmpasens lopen de kinderen een vrolijke optocht door de kerk.

Op Paasmorgen (5 april) is er een feestelijke dienst, deels in de kerk, deels in de eigen ruimte voor de kinderen. Op beide dagen zijn er weer filmpjes.

We vinden het fijn als er zo af en toe kinderen te gast meekomen en aanschuiven. Om (groot)ouders makkelijker op de hoogte te houden is er een appgroepje gestart waar we uitnodigen voor speciale gelegenheden. Vind je het leuk om op de hoogte te blijven en je (klein)kinderen wat mee te geven over samen vieren en over Bijbelverhalen? Laat het weten dan voegen we je toe aan de appgroep.



Ontmoeten & Verdiepen

Donderdag 19 maart Omzien - Theatervoorstelling

Een voorstelling over mens zijn, als alles verandert door dementie

Dementie gaat vaak gepaard met eenzaamheid. Niet alleen bij de persoon bij wie de ziekte zicht ontpopt, maar ook bij de naasten. Want hoe ga je om met 'levend verlies' en blijf je in verbinding met elkaar? Over deze zoektocht gaat deze persoonlijke voorstelling. 'Omzien' wordt gespeeld door Anke Zwiers met een groot pop-up boek en schaduwspel.

Na de voorstelling is er ruimte voor gesprek.

Meer informatie: <https://www.popcontact.nl/omzien>

Datum donderdag 19 maart

Tijd 19.30

Locatie - 't Hoge Licht Driebergen



Dinsdag 24 maart Oecumenische vespers 40dagentijd

In de 40dagentijd, onze weg naar Pasen, komen we op vijf dinsdagen in de St. Andrieskerk samen voor een moment van bezinning, stilte en gebed. De vespers zijn georganiseerd door de Johanneskerk gemeente en de geloofsgemeenschap St. Andries. We nodigen u en jou van harte uit om gebruik te maken van deze momenten van bezinning, verstillings en gebed.

Data: dinsdag 24 maart

Tijd: 19.30 - 20.00 uur

Locatie: St. Andrieskerk, Planterslaan, Leersum



foto: Hans Neecke

Ontmoeten en Verdiepen

Donderdag 26 maart Claartje Kruijff, Een God die in mij gelooft - Rust en richting in een wereld zonder zekerheid.

Wat als we opnieuw zouden kunnen geloven? Welke woorden zouden we dan geven aan de ervaring van betekenis en diepgang? Claartje Kruijff, predikant in de Remonstrantse Gemeente Utrecht (Geertekerk) biedt in haar boek 'Een God die in mij gelooft' tegendraadse en bevrijdende perspectieven op wat geloven anno nu kan zijn. Veel mensen zijn losgeraakt van religie, maar herkennen zich in wat Julian Barnes zo mooi zei: 'ik geloof niet in God, maar ik mis hem wel'. Of ze zeggen dat ze niet gelovig zijn, maar wel spiritueel. Voor Kruijff is dit verlangen het beginpunt voor een nieuw gesprek over God. In haar boek en in haar lezing deelt ze herkenbare en intieme verhalen van haarzelf en de mensen die ze ontmoet. Vanuit deze verhalen verkent ze thema's die in al onze levens voorbij komen – overgave, kwetsbaarheid, gemeenschap, vreugde en verlies – en verbindt ze aan hoe en wat we op die momenten kunnen en mogen geloven.

Datum donderdag 26 maart

Tijd 20.00 - 21.45 uur

Locatie Johanneskerk, Lomboklaan 9, Leersum

Entree € 5,00

Begeleiding Epko Smit

Namens de commissie O&V,

Teun Monster



Ontmoeten en Verdiepen

Zaterdag 11 april Ademtocht

Voor de derde keer organiseren kerken uit Doorn, Leersum en Maarn een gezamenlijke wandeling. Dit jaar staan we, bijna vijf jaar na de valwind, niet alleen stil bij de kracht van de natuur die zoveel schade teweegbracht, maar ook bij het herstelvermogen. De wandeling van ca 6 km onder leiding van een gids gaat door het Lombokbos, over het Stormpad naar het Breeveen en weer terug naar de Johanneskerk.

Aanmelding is verplicht wegens het maximum aantal wandelaars.

Datum: zaterdag 11 april

Tijd: 10.00 - 12.00 uur

Locatie: Johanneskerk, Lomboklaan 9 Leersum

Entree: € 5

Aanmelding bij Hilje Logtenberg van der Grient

scribajohanneskerk@pknleersum.nl



Namens de commissie O&V,
Teun Monster

Johannes in het Dorp

Dinsdag 31 maart Wondrous Cross - Zeister Kamerkoor

Het Zeister Kamerkoor (met o.a. Evelyn Noltus en Jacques Claas) laat het passiestuk 'Wondrous Cross' van de Engelse componist Alan Bullard horen. Dit stuk staat in een lange traditie van Engelse koormuziek. Een in Nederland vrij onbekend passiestuk, maar zeker een pareltje dat goed past in deze tijd van het jaar. In dit stuk worden de zeven kruiswoorden van Jezus verweven met bekende hymnen. Ook klinkt passiemuziek van Johann Sebastian Bach en het 8 stemmig Crucifixus van Orlando di Lasso. Het Zeister Kamerkoor bestaat uit zo'n 25 leden uit Zeist en omstreken, en staat onder leiding van dirigent Hannie Slingerland. Het koor heeft in zijn ruim 30-jarig bestaan een aanzienlijk repertoire opgebouwd van diverse liederen in verschillende talen en uit verschillende stijlperiodes.

Datum *dinsdag 31 maart*

Tijd *20.00 - 21 30 uur*

Locatie *Johanneskerk*

Entree *eigen bijdrage na afloop*



Mensenwerk in de kerk

Als Johanneskerk gemeente mogen wij onze inspiratie voor ons gemeentezijn putten uit de Bijbelse verhalen, de 'oude' verhalen over de schepping, de aartsvaders en de profeten en de 'minder oude' verhalen van Jezus en wat hij ons naliet. Wekelijks kunnen wij van Diederiek en onze gastvoorgangers horen wat deze verhalen ons kunnen leren voor ons leven in deze tegenwoordige tijd. Zo beseffen wij ons hoe belangrijk het is te weten wat wij als gemeenteleden voor elkaar kunnen betekenen, maar ook wat wij voor anderen in onze leefomgeving kunnen betekenen. Dit komt ook tot uitdrukking als wij bij een overleden gemeentelid zingen 'Niemand leeft voor zichzelf'. Wij mogen ons als gemeente gelukkig prijzen dat zoveel leden hun talenten inzetten, zodat wij ook daadwekelijk iets voor de ander kunnen betekenen. Dit mensenwerk in de kerk kent ook grenzen en is het goed dat na inzet van soms vele jaren taken kunnen worden overgedragen aan anderen. Dit betekent wel dat wij steeds op zoek zijn naar mensen die hun talenten willen inzetten en taken kunnen overnemen, voor korte of langere tijd.

Het is heel fijn om te merken hoe het bruist in onze gemeente door de vele activiteiten die worden georganiseerd. En het is geweldig om de enthousiaste reacties te horen van de gasten die deelnemen aan de mooie bijeenkomsten die er zijn naast de zondagse vieringen. Als verse voorzitter wil ik daarom mijn grote dank uitspreken aan iedereen die een bijdrage levert aan onze bruisende Johanneskerk gemeente, hoe klein of hoe groot die bijdrage ook is.

Tenslotte wil ik je heel graag uitnodigen om na te denken welke talenten je hebt en wilt inzetten. Als je meer wilt weten over de verschillende taken en wat er eventueel aansluit bij je eigen talenten dan hoor ik dat heel graag. Natuurlijk kun je hier ook een van de andere moderamenleden op aanspreken. Voor de volledigheid een greep uit de taken/onderdelen waar hulp welkom is, zoals het onderhoud van de Johanneshof, gastvrouw/-heer, koffieschenken, autodienst en de cantorij. En in ieder geval is er al op korte termijn behoefte aan hulp voor de bloemendienst en het pastoraat en aan een penningmeester voor de diaconie. Wij zien met belangstelling alle reacties tegemoet.

*Sjaak Rodenburg,
voorzitter kerkenraad
Tel. 06 538 946 00*

Overige berichten

15 april Lezing Emanuel Rutten 2026

“Is door het enorme lijden in de wereld geloof in een goede God onredelijk?”
Woensdag 15 april. 20:00 uur en inloop vanaf 19:30 uur, grote zaal in de Ark,
Imminkstraat 11 te Amerongen

Bij de eerste lezing van Emanuel Rutten beargumenteerde hij dat er redelijke argumenten zijn voor het bestaan van God. Maar daarmee zijn er nog geen argumenten voor het bestaan van een goede God. Nu wordt God in de traditie van het monotheïsme begrepen als een goed wezen. Een onverschillige of slechte God is in strijd met deze traditie. Dit lijkt echter op het eerste gezicht problematisch. Het kwaad dat mensen elkaar aandoen, het lijden van vele mensen in deze wereld, overvalt en ontmoedigt ons. Woorden schieten vaak tekort bij de afschuwelijke berichten die ons bijna dagelijks in de media bereiken. Hoe kunnen we dit redelijk verenigen met een geloof in een goede God? Als God goed is, waarom is er dan zoveel lijden in de wereld?

Emanuel Rutten is een Nederlandse filosoof aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en auteur van verschillende boeken. Hij promoveerde op een onderwerp voor redelijke argumenten voor het bestaan van God, waarvoor hij ook een nieuw argument ontwikkelde. Hij treedt regelmatig op in publieke debatten met atheïsten als Herman Philipse, Bas Haring en Maarten Boudry.

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Opgeven graag via:
j.k.debaat@gmail.com

Bij de diensten

Voorgangers de komende weken:

- 22/03: Ineke Klos - 5e zondag van de 40dagen
29/03: ds. Diederiek van Loo - 6e zondag van de 40 dagen Palmpasen
02/04: ds. Diederiek van Loo - Witte Donderdag, Maaltijd van de Heer
(om 19:30 uur)
03/04: ds. Diederiek van Loo - Goede Vrijdag (om 19:30 uur)
04/04: ds. Diederiek van Loo - Paaswake, Maaltijd van de Heer (om 22:00 uur)
05/04: ds. Diederiek van Loo - Paasmorgen
12/04: ds. Corine Beeuwkes
19/04: ds. Diederiek van Loo

Autodienst

- 22 maart: Ruud Kolenbrander 453167
29 maart: Nic. van Scherpenzeel 456378 of 06 44956443

Ga voor de liturgie naar <https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie>

Overige Informatie

Bankrekeningen

Diaconie Gereformeerde Kerk Leersum (graag datum en doel vermelden):
NL85 RABO 0373 7093 58

Collectebonnen:

Diaconie Gereformeerde Kerk Leersum
NL85 RABO 0373 7093 58

College van Kerkrentmeesters Johanneskerk:

NL82 RABO 0373 7408 40

Website

Volg de actualiteit: www.johanneskerkleersum.nl

Stuur uw berichten voor de website naar:

webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl

Nieuwsbrief

Kopij graag voor donderdag 2 april 12.00 uur sturen naar e-mail:

nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl

Samensteller nieuwsbrief:

apr t/m juni 2026: **Teus Stahlie**

juli t/m sept 2026: Hans Neecke